

**Paresh Waahid Saahir**

# I Danmark bor danskerne.

En upartisk beskrivelse af danskernes liv og tanker

Eget forlag

Eget forlag 2006

Printet hjemme  
1. udgave  
Sat med Times New Roman



Andrig (Hindi)  
Enestående (Arabisk)  
Årvågen (Arabisk)

Danskerne synes det er lidt synd for alle andre at de ikke blev danskere. Inderst inde ved danskeren nemlig godt at han hører til det bedste og venligste folk som findes.

Danskeren er villig til at se bort fra de mest indlysende fakta når talen går på at der kunne findes andre steder i Verden, som kunne være ligeså gode eller bedre end Danmark.

Det er således et faktum for danskeren at han har det bedste sundhedssystem i Verden, det bedste og mest kompetente uddannelses-system, de bedste veje. Kort sagt: Alt er bedst.

I danskerens øjne er udlændinge alle dem, som kommer syd fra. Mest udenlandske er dem, som har en anden hudfarve end danskeren selv. Det gør det ikke bedre hvis udlændingen har en fremmed religion.

Man skal ikke regne med at kunne blive dansker. Det er noget man er født til og det er måske derfor det er bedre at være dansker end noget som helst andet.

Danskeren er stolt af at være dansk.

Han er stolt af sit land og sine traditioner.

Og mest af alt er han stolt af sin egen tolerance og sit storsind.

## **Vejret**

For udlændingen kan det godt være svært at komme ind på livet af danskeren.

Danskeren mener selv at det er vejrets skyld. Vejret er koldt og frysende. Derfor virker danskerne også kolde, men ligesom danskeren har et hjem med varme indeni, er danskeren også selv varm indeni – han viser det bare ikke til fremmede.

Man kan aldrig vide hvordan vejret bliver og det er altid et muligt emne for en samtale.

Ikke alene kan man tale om hvordan vejret har været. Man kan også snakke om hvordan det er lige nu eller endnu bedre; hvordan det bliver senere eller i morgen.

Hvis alt går galt kan man udtale sig om at 'det nu er godt at vi ikke altid har det samme vejr, som de har nede i udlandet'.

## **Demokrati**

Danmark er det eneste, rigtige demokrati i Verden.

Der findes andre lande, som kalder sig demokratiske, men de er bare ikke helt så demokratiske som Danmark.

I Danmark kan alle udtale sig om alting. Der er frie valg men desværre stemmer de andre danskere altid på de forkerte.

Det er også i orden at være sur over de mærkelige love og bestemmelser, som Folketinget laver. Hvis bare de havde føling med hvad der skete ude i landet, ville de måske ikke være så tåbelige.

Alle kan blive valgt. Der er bare ikke så mange, som gider og det er altid de forkerte, som bliver valgt. Hvorfor kan man ikke få nogle ordentlige politikere? Spørger danskeren.

Alle danskere husker en bestemt mand, som lovede større julegaver og medvind på cykelstierne. Det synes de er mægtigt sjovt og det viser hvor demokratisk Danmark er.

Der er 179 danskere, som bestemmer over landet foruden en masse kommunalpolitikere, som man også gerne må være sure på.

## **Politiet**

Politiet er venligt i Danmark.

De bruger mest tid på at følge ænder over vejen.

Somme tider kigger de også efter om der bliver kørt for hurtigt på vejene og det er danskerne sure over. Det eneste de er ude på er at tjene penge til statskassen, siger danskerne. De skulle hellere bruge tiden på at fange rigtige forbrydere.

De fleste forbrydere i Danmark er udlændinge.

De stjæler og voldtager og laver alle mulige andre ting, som danskerne aldrig kunne finde på.

Danskerne mener, at det faktisk er sådan, at ikke alene er de fleste kriminelle udlændinge. Faktisk mener han at de fleste udlændinge er kriminelle. Dog med undtagelse af de udlændinge, som han selv kender – det er noget andet med dem.

## **Kultur**

Danskerne er blevet vænnet til at deres film og TV får priser og deres musik bliver verdenskendt. Derfor kan danskeren ikke helt forstå, hvis der er en udlænding, som ved en fejltagelse kommer til at vinde.

Det er sandsynligt at der er tale om snyd eller aftalt spil.

Der er en del danske kunstnere, som laver ting, som ingen forstår. Det gør nu ikke noget for hvis de bare er danske må det være nok og så må det de laver være genialt og så bliver det bare en ekstra kvalitet at det ikke er til at forstå.

Dansk litteratur har det problem at der er for få udlændinge, som forstår dansk. Heldigvis er der udlændinge i Japan og Kina som lærer sig dansk for at kunne læse Kierkegaard og H.C. Andersen på det rigtige sprog. Det kan danskerne godt forstå at de vil.

## **Fodbold**

Danmarks landshold i fodbold er verdens bedste. Det er kun sommetider de ikke vinder medalje og når de har været uheldige er det enten sort uheld eller en dårlig dommer, som er skyld i det.

I gamle dage var det Sverige, som var hovedfjenden i fodbold, men efterhånden er de danske drenge blevet så gode at svenskerne ikke mere er en værdig modstander og nu er hele verden fjenden.



## **Landbrug**

Landbrug er Danmarks vigtigste erhverv. Det har det været så længe man kan huske.

Mange danske film handler om hvordan livet var på landet med smilende landmænd og deres glade og harmoniske dyr og det er sådan de helst ser det danske landbrug.

Landbruget giver mælk til de hyggelige mejerier, kød til de idylliske slagterier og æg ud af stalddøren.

Alle danske dyr har det pragtfuldt og landmanden husker at klø grisene bag ved ørerne.

I udlandet kan man ofte opleve at udlændinge og udlændingenes dyr bor sammen og at dyrene løber ind og ud af husene. Det vil man ikke opleve i Danmark. Her er der orden på tingene og landmanden sover sammen med sin glade kone og ikke med dyrene.

## **Religion**

Danmark er et kristent land og det betyder, at der er kirker over det hele.

Der er god plads i dem, for der kommer aldrig nogen i dem.

Somme tider er det nødvendigt at komme i kirke. Det er næsten kun når man bliver inviteret til barnedåb eller bryllup. Så kommer danskeren i kirke, men han synes, at det er svært at finde ud af hvornår man skal stå op og hvornår man skal sætte sig igen. Desuden synes han, at det er ret kedeligt, men han er jo inviteret.

Danskerne fejrer alle deres helligdage ved at tage fri fra arbejde. Den eneste undtagelse er julen hvor de også køber store gaver til hinanden. Jo større gaver des bedre jul.

Juleaften skal danskeren også i kirke – det er en tradition. Den dag er der ikke god plads i kirken.

Danskerne kan ikke rigtigt forstå hvorfor udlændinge tager deres religion så alvorligt. Det er noget pjat. 'Se hvor afslappet vi tager det', siger danskeren.

Der er heller ikke nogen grund til at lære om andre religioner når de ikke engang kender deres egen.

## **Humor**

Sjov er en god dansk sport.

Man må lave sjov med alting og der er ikke nogen, som må blive sure.

Den eneste undtagelse fra denne regel er hvis udlændinge laver sjov med danskerne eller gør nar af dem. Så bliver danskerne sure.

Der findes et begreb, som kaldes satire.

Her gør man nar af alle de ting, som andre synes er vigtige og alvorlige – danskeren selv kan godt se forskel og han kan ikke forstå at andre tager det så alvorligt.

Danskerne har også noget de kalder vittigheder. Det er sjove historier, som de fortæller lidt over halvdelen af og så slutter med: '...jeg kan ikke huske resten, men den var godt nok sjov'.

Alkohol er en vigtig del af danskernes humor. Man kan tydeligt mærke at han bliver mere og mere sjov des mere han drikker.

## **Hygge**

Et helt specielt dansk fænomen er hygge.

Det er så specielt, at danskerne slet ikke kan forklare hvad det er. Det eneste de kan gøre er at smile et indforstået smil og sige: 'Hygge – Det er når vi hygger os'.

Danskerne bliver meget fornærmede hvis man spørger om de ikke bare har det rart sammen og mener at hygge er noget større og dybere og i hvert fald har noget med stearinlys at gøre. Desuden skal der helst noget alkohol til også.

## **Kaffe**

For danskeren er det ligegyldigt hvem der plukker kaffen og hvad de får i løn. Det eneste danskeren tænker på er hvad kaffen koster på tilbud i supermarkedet.

Der drikkes nemlig meget kaffe i Danmark, så prisen på bønnerne er meget vigtig og må ikke være for høj.

Danskeren tænker ikke ret meget på hvilken kvalitet kaffen har. Det eneste der er vigtigt er at der er meget af den og at den er varm.

Nogle danskere kan finde på at komme mælk og sukker i kaffen, men det er mest for at tage den bitre smag af kaffe.

I den senere tid er flere og flere danskere begyndt at drikke te. Det er ikke helt til at tage alvorligt og så er teen ikke engang dansk.

## **Porno**

Pornoen er frigivet i Danmark.

Danskerne er glade for deres frisind og stolte af at de var de første, som lovliggjorde billedpornografien.

De kan ikke helt forstå, at der kan være udlændinge, som er mere snerpede og som ikke har lyst til at se på nøgne damer.

Der er nu ingen danskere, som køber porno. Ikke åbenlyst. Derfor kan man købe det i postordre-forretninger og få det sendt med posten i neutrale pakker uden afsender. Der er ingen andre, som sender uden afsender, men det tager danskerne sig ikke af.

## **Foreninger**

Danskerne er vilde med at lave foreninger.

De har foreninger om de mærkeligste ting. Det behøver ikke engang at være lovlige emner, en forening tager op. Der er set foreninger for pædofile og foreninger, som er erklærede racistiske.

Hvis 4-5 danskere har en fælles interesse, laver de straks en forening.

Nogle udlændinge prøver at være så danske, at de også laver foreninger, men det kan i sagens natur ikke være rigtige foreninger.

En del foreninger er dansk-udenlandske og de kan lige gå an for her antages at der er rigtige danskere med.

## **Krigen**

Det var danskernes skyld at Tyskland tabte krigen. Ved deres heroiske indsats som en nation af frihedskæmpere gjorde de livet surt for hele den tyske hær i hele Nord-europa. Ja, måske helt ud på østfronten.

Man fejrer gerne sejren over tyskerne ved at sætte lys i vinduerne den 4. maj.

Danskerne har glemt at de tabte krigen ved Dybbøl i 1864. De er så vandt til at være de bedste til alle ting, så de tager det som en selvfølge, at de også vandt denne krig. Af den grund fejres dagen og danskerne har dermed endnu en grund til at hejse flaget i stolthed.



## **Socialt**

I danskerens virkelighed findes fattigdom ikke.

De er gode ved hinanden og synger med glæde: 'Rev vi marken let. Det er gammel ret. Fuglen og den fattige skal også være mæt'.

Deres velfærdssamfund tager sig af de svageste og det sociale sikkerhedsnet er så fintmasket, at det ikke kan lade sig gøre at falde helt igennem.

I andre lande kan man finde rigtige fattige – og danskeren rejser gerne langt for at se på dem – men ikke i Danmark.

Man kan finde mennesker i Danmark, som ikke gider at arbejde – det viser sig dog heldigvis at de næsten altid er fra et eller andet udland.

I Danmark tager de sig også af de gamle. Man forstyrrer dem ikke i tide og utide med besøg og anden ulejlighed. De får lov til at bo i eget hjem indtil de ikke kan klare sig selv. Herefter sendes de på plejehjem, som hverken er et hjem eller et sted hvor man kan få pleje.

Som en bonus får de gamle lov til selv at betale for deres ophold, men de plages ikke med at skulle tage beslutninger om hvad de vil have for deres penge.

## **Flaget**

Flaget hedder Dannebrog, som betyder 'danskernes flag'  
Det faldt ned fra himlen for rigtig mange år siden og siden har danskerne hejst flaget hver gang de har lejlighed til det.  
De hejser flaget hvis de er glade og hvis de er kede af det.  
De hejser også flaget når de har fødselsdag, bliver gift, har jubilæum eller bare fordi de er danskere.

Danskeren hejser også flaget for at mindes den dag, hvor flaget faldt ned fra himlen. Desværre kan de ikke rigtig huske hvilken dag det er, så sommetider går de og spørger hinanden hvorfor der flages.

Heldigvis gør det ikke så meget at der flages uden danskerne ved hvorfor. De er stolte af deres flag og dets historie. Der er i øvrigt ingen tvivl om at Dannebrog er det smukkeste flag i Verden.

De andre lande har også flag, men de kan umuligt være så stolte af deres som danskerne er af sit. De er også alle sammen mere eller mindre anderledes end Dannebrog.

## **Alkohol**

Det er ikke fordi danskerne drikker meget, men det er danskerens mening, at det er en menneskeret at kunne købe og drikke øl og spiritus.

De starter tidligt – allerede omkring 13 år – men det er kun sundt og hjælper de danske børn til at vokse op og blive gode danskere.

Man kan købe alkohol alle steder og egentligt skal man være 16 år for at få lov til at købe det, men der er ikke nogen, som tager sig af det, hvis man ikke helt er gammel nok.

Man må gerne blive beruset og der er ingen, som siger noget til at man laver dumme ting. Bare man ikke laver ulykker.

I gamle dage måtte man også gerne køre bil selvom man havde fået en del at drikke, men det er ved at gå af mode.

Alkohol indtages helst i festligt lag, men der skal ikke meget til at lave en fest.

## **Kolonihaverne**

Mange danskere bor i lejlighed og har derfor ikke have.

De ved at man ikke må holde høns og geder og lave bål, hvis man bor i lejlighed. Det er ikke alle udlændinge som ved det, er danskeren sikker på.

For at kunne holde høns og dyrke sine egne grøntsager og hejse flaget, har danskerne opfundet at man kan have et lille hus uden lys og varme på et lille stykke jord, hvor danskeren kan gå hen og være nær ved naturen.

Disse kolonihaver er ofte lagt på steder hvor man ikke må bygge andre ting fordi der engang har ligget en fabrik eller noget andet i gamle dage.

Danskerne er sikre på at det er en dansk opfindelse og at man i udlandet aldrig ville kunne finde på noget som ligner.

Når danskeren er i sin kolonihave føler han sig meget glad og meget dansk.

## **Kongehuset**

Danmark har haft konger og dronninger i over 1000 år. Den første hed Gorm den Gamle og det er det eneste, som vides om ham.

1000 år er længe og alene det er nok til at danskerne elsker deres kongehus. De elsker det så højt, at de vil vide alt om det hele tiden. Derfor findes der blade, som kommer hver uge, som næsten kun skriver om kongehuset.

Ganske vist vil danskerne vide det hele, men de ville aldrig indrømme at de er nysgerrige. Derfor læser danskerne kun disse blade hos frisøren.

Den største begivenhed i kongehuset er bryllup og barnedåb. Når sådan noget sker, er hele Danmark på den anden ende og alle sidder hjemme og ser fjernsyn og følger med hele dagen.

Der har også været uheldige oplevelser i kongehuset, men det taler man ikke så højt om.

Hvert nytår holder Dronningen et tale.

Her skælder hun ud på danskerne og de synes at det var godt sagt med 'dumsmarte bemærkninger' og 'hilsen til søens folk', men så er det jo nytår og næste dag har de glemt det meste.

## **Maden**

Man siger, at franskmændene har god mad.

Middelhavsmad skulle være så sundt..

Danskeren er glad for sin mad. Der skal være kartofler og brun sovs til – ellers er det ikke dansk.

Grønsager tror danskeren ikke så meget på. Hvis der skal være grønsager til maden skal den indskrænke sig til ærter og gulerødder.

I den sidste tid har udlandet infiltreret den danske mad med pasta og ris og det, som er værre: Pizza.

Heldigvis har de de gode danske retter: Boller i karry med løse ris og spagetti med kødsovs.

Pizza er dog stadig et problem fordi den næsten kun forhandles af udlændinge fra fremmede steder.

Noget af det danskeste, som findes er rugbrød og noget af det danskeste, som kan kommes på rugbrød er leverpostej, spegepølse og rullepølse.

En mærkelig ting, som danskeren kan finde på at spise er spegesild. Han er specielt glad for at han er den eneste, som kan lide det.

I andre lande kan man finde mærkelige ting at spise. Det må de gerne, men hvis danskeren skal besøge dem derude, har de naturligvis sit eget mad med hjemmefra for rugbrød kan kun købes i Danmark (og Tyskland, hvor det oprindeligt kom fra) og det kan de ikke undvære.

## **Sangen**

Der er ingen danskere, som kan nogen sange udenad. Den eneste sang de alle sammen kan hedder 'sejle opad åen' og den synger de mest når de er blevet meget fulde.

Til fester kan de finde på at have en sang med, som de engang har fået til en anden fest og bare lige rettet navnet. Det er nemlig en god dansk tradition at synge hjemmelavede sange til fester, men der er ikke ret mange, som kan få det til at rime.

Der er også rigtige sangbøger, men det er ikke altid de kan huske den rigtige melodi til sangene. Så kan de synge '... og om lidt er kaffen klar'. Den kan de altid huske og den er dejligt dansk.

## **Udlandet**

Udlandet ligger lige syd for Danmark.

Det er stort og skræmmende og det er enhver udlændings største ønske at komme til Danmark og stjæle alle deres goder. Det er typisk at de ivrigste udlændinge også er dem, som bor længst væk.

Alle udlændinge er muslimer og det er almindeligt kendt at de alle sammen arbejder sammen om at få Danmark lavet om til en islamisk stat. Det er desværre ikke kendt hvordan de vil gøre det.

Danskerne kan godt forstå at udlændingen gerne vil til Danmark, men han mener også at de skal tage hjem til der, hvor de kommer fra – helst så hurtigt som muligt. For øvrigt vil danskeren hellere end gerne hjælpe til med hjemrejsen, som ikke behøver at være alt for behagelig.

Der kan være udlændinge, som tager deres skikke og vaner med til Danmark. Det vil danskeren helst være fri for. Hvis de skal se folkløse, skal det kun ske i selve udlandet.

Der findes danskere i udlandet, og de holder fast i deres danskhed med alle midler. Faktisk findes der steder i USA, hvor danskheden holdes så højt, at de nødtigt blander sig med de lokale udlændinge. Det er noget, som indgyder danskeren respekt.



## Sproget

Danskeren er pinligt klar over at dansk er et af de sværeste sprog i Verden. Alligevel forlanger han at alle udlændinge skal kunne tale dansk næsten inden de kommer til landet.

Især er danskerne stolt over de tre mystiske bogstaver, som de er næsten alene om: Æ, Ø og Å.

Heldigvis er danskerne de eneste, som kan udtale dem rigtigt og de er altid parat til at smile af uheldige udlændinge, som skal udtale navnet på den, for danskere, så kendte nationalret: Rodgrod med flode.

Det er til gengæld helt udenfor danskerens interesse at forsøge at udtale udlandsk korrekt. De taler et mærkeligt og uforståeligt kaudervælsk.

Ikke engang nabolandenes sprog interesserer danskeren og han taler hellere dårligt engelsk med en svensker end forsøger at forstå hvad der bliver sagt.

Norge er, i den forbindelse, lidt anderledes, fordi det engang har været dansk.

## **Historien**

Historien er det, som foregik i gamle dage.

Lige meget hvor man kigger hen i den danske historie vrimler det med helte og store mænd og kvinder med stolte danske hjerter på det rette sted og rigtige meninger og hjælpsomme handlinger.

En undtagelse fra dette er vikingetiden hvor danskerne var frygtede i hele verden for at erobre, plyndre og voldtage. De gjorde det kun i udlandet, så det gjorde ikke så meget og de er stadig helte alle sammen.

Nogle af de store mænd og kvinder var konger og dronninger.

De byggede store, flotte huse som danskerne er stolte af.

Ganske vist er danskerne ikke sikker på, hvilke konger, som byggede hvad, men det er danske konger og danske bygninger og det er nok at vide for danskeren.

## **EU**

Danskerne kan godt forstå at man lavede EU så alle de andre lande kunne være sammen med Danmark.

Det er nemlig Danmark, som har de bedste og mest fornuftige love og regler. Desværre vil de andre lande ikke altid lytte til den danske fornuft og ofte vedtager de ting, som danskerne synes er ufornuftigt.

Der er meget langt ned til EU og danskerne synes at de begynder at bestemme mere og mere.

Det kan nu ikke få danskerne til at tage det så alvorligt, at de ligefrem vil begynde at stemme til valgene. Desuden vil der også bare komme et nyt valg indtil danskerne stemmer 'ja', som deres politikere synes.

## **Danskheden**

Der er mange danskere, som er bekymrede for at danskheden er truet.

Måske forsvinder den helt og det synes danskeren ville være frygteligt.

Danskerne gør sig ikke mange tanker om hvor den skulle forsvinde hen, men truet er den helt sikkert.

Det er ikke helt sikkert hvad danskhed er, men det er noget helt specielt dansk, som ingen udlændinge nogensinde kunne forstå og ingen danskere kan forklare.

Den er vigtig og det er det vigtigste for danskerne – især fordi den er truet.