

## Gravesine Kristensen Skov



1890

Signe bliver født i Louns den 27. Juni som 7. Barn i familien. Hendes forældre er Christian Christensen Skov og Petrine Pedersen



Hun bliver døbt Gravesine Christensen. Gravesine er pigenavnet til drengenavnet Graves Fadderne er Jens Andersen Have. Mette Marie Pedersen født Skov, Jens Peter Christensen (Skov), Kone Gjertrud Pedersen af Louns, Husmand og fisker Niels Christian Jensen af Louns, Husmand og fisker Peder Pedersen af Louns og Husmand Søren Christian Andersen af Bakkerne (red. Skovbakker)

# Daabsattest

for *Gravesine Christensen Skov*

Fødeby og Sogn .....	<i>Skovbakker - Løns</i>
Fødselsaar og -Dag .....	<i>1890 - 27 Juni</i>
Kirken, hvori Barnet er døbt eller fremstillet efter Hjemmedaab .....	<i>Løns</i>
Daabsaar og Daabsdag samt — hvis Barnet er hjemmedøbt — Aar og Dag for Fremstillingen i Kirken .....	<i>1890 - 3 August</i>
Forældrenes fulde Navn og Stilling .....	<i>Konstant og Fiske Christen Christensen (Skov) og Hustru Petrine Pedersen.</i>

Overensstemmelsen med Ministerialbogen bevidnes.

Finansmin. Pensionsk. *Løns* den *4 Decembe* 1917.

J. Nr. 04365

*Skov. Moe*

1951  
G.P.F. Nr. 1. 1951 21984  
Statens kontr. Papir, Stofkl. I. Styrkekl. II. Filialudsalg: ( F. V. Backhausen, Viborg.  
( Aug. Bang, Kbhvn.



Barndomshjemmet i Skovbakker

1901

Folketælling





Signe til fotograf hos S.Jensen Uhrback i Gedsted  
Findes der arkiv hos Uhrback?



Fra Karens notater



Gravesine Kristensen Skov

Skolegang: 1 mils vej til skole - alm. stråtekt -

Uddannelse: Ville gerne have læst videre, fik ikke lov, faderen døde, da hun var 17 år gammel.

Blev først frøkenpige i en præstegård, antagelig der-  
efter enkelte huslige pladser?

Arbejde:

Uddannede sig som kold- og varm jomfru, havde forskellige stillinger rundt omkring i landet - det var den måde, man dengang så landet på -

Hun har haft ansættelse på:

Banegårdsrestaurationer,  
Rydbergs kælder, der dengang ejedes af hendes  
bror Per,

Grejsdalen,  
hotel Storebalt i Korsør,

derefter egen viktualieforretning i Rødby og Maribo,  
samt i Korsør.

Opgav sidstnævnte forretning p.g.a. sygdom, blev hjemme-  
arbejdende husmoder og optog ikke noget egentligt udear-  
bejde senere - havde lidt tanker herom, da hun blev enke  
i 1951.

Hun var meget efterspurgt som kogekone ved fester i familie-  
og venskabskreds, da det rygtedes, at hun kunne få alting  
ud af ingenting -

jeg har stået med mor i køkkenet i Annagade i Korsør, mens  
far sad til højebords - følte nok, mor også skulle have sid-  
det der - familien misbrugte hende.

Da andre mennesker begyndte at sende bud efter hende, for-  
langte hun betaling - så gled det ud efterhånden.

1912

Dragør

Frøken Signe Schou har gennemgået et Kursus  
i Kogning og ligeledes i det kolde Kjøkken fra 1. Marts 1912  
til 1. Marts 1913 under min Vejledning og har indtil  
1. September s. a. styret Kjøkkenet paa egen Haand  
Hun er baade hensynsfuld og dygtig til sin Gjerning  
hvorfor hun anbefales paa det bedste

L. Hjerte  
Hjerte-konstschef

Rydbergs Kælder og Dragør Badehotel d. 1. Septbr. 1913

Anbefaling fra Rybergs kælder og Dragør Badehotel

Frøken Signe Schou har gennemgået et Kursus i Kogning og ligeledes i det kolde Køkken fra 1. Marts 1912 til 1. Marts 1913 under min Vejledning og har indtil 1. September s.A (red: samme år) styret Køkkenet paa egen Haand.

Hun er baade hensynsfuld og dygtig til sin Gjerning hvorfor hun anbefales paa det bedste

1913

L. Kock, Kjøkkenchef  
Helsingør



Personale (og en hund) på Helsingør banegård  
Signe står yderst til venstre



Personale udenfor Helsingør banegård. Signe sidder som nr. 4 fra venstre i hvid kjole



V. Crone-Petersen  
RESTAURATØR  
Helsingør Overfarten  
og  
Helsingør Banegaard

Gravesine Skoven har været i  
min Forretning som 2<sup>de</sup> Jomfru i  
det varme Køkken fra 1/9-13 til 1/3-14.

Og kan jeg paa min Hustrus  
vegne som forestaar Køkkenet, bevidne  
at hun i den Tid har været tro og flink  
i sin Gerning, og kan jeg anbefale  
som en flink ung Pige der gerne vil  
frem i sit Fag.

Helsingør Station den 1/3-14

V. Crone-Petersen  
Restauratør

Anbefaling fra Helsingør-overfarten og Helsingør banegård

Gravesine Skov har været i min Forretning som 2<sup>de</sup> Jomfru i det varme Køkken fra 1/9-13 til 1/3-14. Og jeg kan paa min Hustrus vegne som forestaar Køkkenet, bevidne at hun i den Tid har været tro og flink i sin Gerning, og som(?) jeg anbefale som en flink ung Pige, der gerne vil frem i sit fag

Helsingør Station den 1/3-14. V. Crone-Pedersen, Restauratør

Frøken Signe Schou har  
været her som Kogejomfru  
i Sommeren 1915, og i den  
Tid udført sin gjerning  
til min fulde Tilfredshed,  
Flink og Dygtig, og kan  
saaledes anbefale hende  
M. Hansen  
Greisdals Hotel.

Anbefaling Grejsdals Hotel

Frøken Signe Schou har været ansat som Kogejomfru i Sommeren 1915, og i den Tid udført sin  
Gjerning til min fulde Tilfredshed. Flink og dygtig og kan saaledes anbefale hende

M. Hansen, Grejsdals Hotel

1916

Folketælling  
Korsør





Hotel Storebælt

Korsør 1-3-17.

Frk. Signe Schou  
har været her 1½ Aar  
som Jomfru, og er  
meget dygtig og Sam-  
vittighedsfuld i hendes  
Gerning. Hurtig profer  
og dygtig baade til  
varmt og koldt Køkken  
og behagelig og venlig  
at omgaaes.

Anna Jensen.

Anbefaling fra Hotel Storebælt, Korsør

Frk. Signe Schou har været her i 1½ Aar som Jomfru, og er meget dygtig og Samvittighedsfuld i hendes Gerning. Hurtig profer og dygtig baade til varmt og koldt Køkken og behagelig og venlig at omgaaes

Anna Jensen

Fra Karens notater

Eget bryllup:

Da mor var ansat på hotellet i Grejsdalen (sommerhotel), søgte hun andet arbejde, fik mange tilbud, men et var med frangeret svarkuvert - dermed var sagen klar - far kom ned for at tage den nye jomfru i øjesyn, og så blev det til forlovelse. Far sejlede på Bandholm - bad om fri, da han skulle til bryllup, kunne ikke få det, Da kaptajnen erfarede, at så blev der ikke noget ud af det bryllup, forbarmede han sig.

1918

Finlands Ministerialbok. Ministerialbok Fol. Nr.

J. Nr. 04303

1918

**Vielsesattest.**

Styrmand Niels Peter Vilhelm  
 Martin Hansen Jensen  
 og Pige Gravesine Christen Skov

bleve ægteviede i Louise Kirke d 1 April 1918?

*hvilket i Overensstemmelse med Kirkens Ministerialbog herved bevidnes paa Embeds Vegne.*

den 2/1 - 1920

Jeppevedsted  
 Loguepræs.

G.P.T. JUNI 1951 21987

Signe og Niels bliver gift 2. Påskedag og er derfor gift en mandag

Gravesine Kristensen Skov



1920 (ca.)





Signe laver smørrebrødsforretning i Rødby, Maribo og Korsør

#### Fra Karens notater

Sygdom:

Nyresygdommen kurerede mor selv senere med persilleafkog.  
Så længe, jeg kan huske, har hun været syg. Når det var særlig slemt, kunne jeg se det på hendes hage, den ligesom græd.  
Da mor var omkring 50 år, blev hun mere og mere syg, det tydede på en cancer, der senere indkapslede sig for rigtig at bryde ud i de sidste leveår.  
Hun fik 3 forskellige diagnoser på dårligt hjerte, var en tid indlagt på nervesanatoriet i Dianalund, hvor hun befandt sig godt - en af diakonisserne besøgte hende senere.  
Det har været en streng tid, svært for andre at forstå hendes sygdom, fordi hun havde en fin ansigtskulør - først da en af naboerne så hendes hjerteanfald, forstod de det.  
Men Bodil og jeg har stået mange nætter alene, skulle vi ringe efter lægen, nej det gik over - efterhånden lærte vi, at det skulle vi.  
En god og omsorgsfuld læge, men selv syg og for længe om at sende mor på hospitalet, havde som mange andre læger forsømt at tage blodprøver, ville da have set de lave tal.  
Mor havde grøn stær, kom for sent til øjenlæge, ville derfor blive blind, det blev hun forskånet for.



Fra Karens notater

Opdragelse af børn:

Da far sejlede, var det mor, der i høj grad tog sig af den side af sagen, intet blev gemt, til far kom hjem, han skulle ikke være "Bussemand". I opdragelsen var også at hjælpe til hjemme, og det var ikke altid spændende, når de andre var ude at lege. Da en spejderkammerat engang klagede sin nød til sin mor, fordi en af os måtte blive hjemme, fik hun svaret, at det ville vi senere blive glade for!

Da der gik - dengang måske lang tid - inden Julius ankom, blev mor og far tilbudt at adoptere et polsk barn med en dansk greve som far - de afslog. Dengang kunne man for en større sum penge fra faderens side foretage sig den slags ting og dermed fritages for senere forpligtelser m.h.t. arv.

1930



Familien flytter til Badstuevej 7

Fra Karens notater

Interesser og  
fritidsarb.:

Syede alt vores tøj, ofte omsyet af pæne ting fra familien Maltby, der var det første hjem, der lukkede sig op for mor, da hun kom til Korsør.

Hun strikkede og orkerede, gimpede og hækede, og efter fars død gik hun på aftenskole og vævede.

Hun var socialrådgiver for "hele vejen" og har hjulpet en mængde mennesker, nogle kom ved begravelsen og sagde tak - med tårer i øjnene.

Hun var formand for Kirkens Korshærs afd. i Korsør, tog endvidere meget del i Sømandsmissionen, hvor far var i bestyrelsen.

Hun var primus motor i huset på Badstuevej, hvor vi havde høns og duer, stor have med lysthus osv.

En af hendes fornøjelser var at invitere på kaffe ude, sidst da hun lå på Finsens, og Ole og Erik havde fødselsdag den 7. marts 1966.

Hun gjorde meget ud af samvær med konerne til de mænd, der var ansat på hhv. C.E.Krarup, Peter Faber og Kapeldepotet i Korsør.

1931





Signe med yngste barn, Bodil

Fra Karens notater

Børn fortsat:

Nok var opdragelse ret så streng, men mor var loyal i alle retninger, f.eks. kravlede Else på plankeværket til naboernes rædsel - mors kommentar: Det havde hun givet Else lov til. Julius gik med piger, sladrede de, jamen dog, det havde han da også lov til.

Mor gik aldrig med os i vandet p.g.a. dårlige nyrer, det var far, der lærte os at svømme, (før vi kunne gå, sagde hun, dog i mild overdrivelse!)





Familien er samlet til Signe og Niels sølvbryllup  
Stående fra venstre: Karen, Julius, Stella (Julius hustru), Else  
Mellem Signe og Niels: Bodil

#### Fra Karens notater

Tro og indstilling:

tilhørte Indre Mission, som hun efter nogle års fravær gik tilbage til og fik far med - til begges glæde.

Godt nok var I.M. noget streng dengang, er det vel på nogle områder endnu, men det var ikke derfor hun var streng i sine forbud:

Spil: hun havde set folk spille hus og gårde væk,

Kaution: mange måtte gå fra deres gårde p.g.a. kautionsforpligtelse, også hendes bror Johannes,

Dans: ikke selve dansen, men det, der kunne følge med.

Kortspil: kunne selv spille "Æsel", så mælken kogte over, det ringede på døren, en I.M.mand stod uden for, mor fortalte leende, at vi havde travlt med at spille kort, så vi havde glemt mælken.

Hun var hjemme i sin bibel og fandt tro og trøst.



1947



Signe med ældste barnebarn, Inga





Familien Jensen udenfor huset i Tårnborgvej

1949 (ca.)



Signe og Niels

Fra Karensnotater

## Gravesine Kristensen Skov

- Julegaver: Det var almindelig skik, at vi lavede dem selv, havde nok heller ikke så mange penge. Det kneb med tiden, så Else og jeg arbejdede med stearinlys lidet anende, at mor kunne se lyset ud ad dørsprækken - denne hemmelighed bevarede hun
- Tillid: Vi lærte, at vi altid kunne komme hjem med alt, så ville vi får hjælp og råd - noget der var et gennemgående tema fra vi var små - det fortsatte livet igennem.
- Åbent hus: var en af tingene, vi kunne frit og frejdigt tage vore venner og kammerater med hjem - de blev modtaget pænt, og mor tog del i samværet - uanset, om hun fandt dem tiltalende eller ej - senere har hun udtalt, at jeg altid havde blik for de små i samfundet - de var ikke altid lige gode, og det her med, om de var ren i tanke ord og handling, kunne mor og ikke jeg se. Islændinge, færinger, grønlandere alle kom de, og det var festligt.
- Spejdere: Måtte vi ikke være, mor havde set nogen opføre sig forkert, jeg flyttede hjemmefra 19 år gammel, blev spejder i Skælskør til mors fortrydelse, senere så hun i Svendborg, hvordan spejdere også kunne være. Så blev min uniform vasket med medlemskort og det hele, Else og Bodil blev spejdere og hjemmet var åbent for endnu flere.



Signe og Bodil

1951 Niels dør efter kort tids sygdom

### Fra Karens notater

Kirkegården: Indtil far døde, passede mor sin svigerfars gravsted, skønt hun aldrig havde set ham, han døde, da far var ca. 14 år. Det var strengt for hende, ofte har jeg stået ved siden af og vi frøs begge to, når der skulle lægges gran på. Graven er forlængst sløjffet, men der står stadig et Kastanietræ - fars bror Julius lagde den kastanje i jorden, da hans far blev begravet. Nok dette in mente har mor sørget for, at kirkegården ordnede hendes og fars gravsted.



1952

Pension

MINISTERIET  
FOR OFFENTLIGE ARBEJDER

GENERALDIREKTORATET  
FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET

Centralpostbygningen, Tietzsgade 37.  
Telefon C. 4418.

København V., den 16. januar 1952.

B. nr. 80.

Pension

I henhold til tjenestemandsløven

er Deres pension fastsat til 1827 kr. 00 øre årlig fra den 1. marts 1952 at regne, dog under forbehold af forandringer som følge af mulige udsættelser fra revisionens side.

Desuden tilkommer der Dem fra samme dato reguleringstillæg i henhold til kapitel 5 i tjenestemandsløven samt midlertidigt tillæg, indtil videre med henholdsvis 3960 kr. 00 øre årlig og 504 kr. 00 øre årlig.

Pensionen vil blive Dem udbetalt ved Korsør postkontor med 1/12 månedlig forud.

Deres opmærksomhed henledes på, at en pension, der har henstået uhævet i et år, hjemfaldet til statskassen for det år, ligesom den ganske fortabes, når den har henstået uhævet i 3 år, medmindre lovlige forhindring kan bevises.

Indtrædende forandringer i Deres ægteskabelige forhold og husstandsforhold må snarest meddeles til postkontoret.

Hvis De efter 1. juli 1922 er eller bliver ansat i en med pensionsret forbunden stilling i stat, kommune, koncessioneret selskab eller anden offentlig virksomhed, skal dette ligeledes meddeles postkontoret.

./. 4 attester tilbagesendes hermed.

E.B.

Fru G.C.Jensen,  
enke efter styrmand ved post- og telegrafvæsenet N.P.V.M.H.Jensen,  
Taarnborgvej 59,  
Korsør.

gh

1953 (ca.)



1954 (ca.)



Signe og Kristen

1958



Signe, Anine, Bodil og Kristen på tur til Tyskland – Her ved floden Mosel

1961



Signe, Bodil og Lisbet i skoven

1964

Signes sidste brev til sine børn



15-3-64

Kære Børn

Jeg havde skrevet en hel Masse men det har jeg revet i stykker og skriver nu bare nogle enkelte ting til Jer og vil haabe at I vil enes pænt og blive ved med at komme sammen naar jeg ikke er mere og at I deler Tingene pænt det I ikke har brug for kan I jo sælge Det I ikke kan bruge af mit Tøj kan I sende til Kirkens Korshær. Julius skal have Skibsskroget Karen seks Kaffeskeer og en Flødeske og et Blomsterkrus fra Kina.

Skeerne har vi faaet af Karens Gudmor

Else skal have den kinesiske Platte og Bodil Kobberkedlen og saa vil jeg gerne at I vil gi Fru Hansen Fru Madsen Johanne og Tulle en lille Ting efter mig bare en ubetydelighed de har været saa flinke. Der staar 1500 kr på paa en bog den skal I gi Kirkeværgen eller ta Pengene ud og betale for at Graven bliver holdt hvis det ikke slaar til maa I jo betale mere

Hvis I synes kan I jo samle nogle til Kaffe af de nærmeste hvis der er nogle tilrejsende og ligeledes den nærmeste Familie kan I jo gi en Middag. Og saa vil jeg at maa ha det godt baade Børn og Børnebørn og vi maa mødes alle sammen med vores kære Far







## Dødsattest

Familienavn:	Jensen, født Skov
Fornavne:	Gravesine Christensen
Stilling og bopæl:	Enke efter styrmand, Lindealle 27, Korsør.
Dødsår og -dag:	1966, 20. april.
Dødssted:	København, Finseninstitutet, Rosenvængets sogn.
År og dag for jord- påkastelsen:	1966, 23. april.

Overensstemmelsen med ministerialbogen bevidnes.



Embedsstempel eller segl.

Korsør, den 23. april 1966.

Præstens navn.

**Dødsfald**



Vor elskede mor

**Signe Schou Jensen**

Lindealle 37, Korsør.

er onsdag den 20. april 1966 efter et langt sygeleje i København stille sovet ind.

**Bodil, Else, Karen og Julius,  
svigerbørn og børnebørn.**

Båren ankommer til kirkegårds-  
lågen torsdag den 21. april kl. 17.  
Begravelsen finder sted lørdag den  
23. april kl. 14,00 fra Korsør kir-  
kegårds kapel.



Vor elskede mor,

**Signe Schou Jensen,**

Lindeallé 37, Korsør,

er onsdag den 20. april 1966 efter et langt sygeleje i København stille sovet ind.

**Bodil, Else, Karen og Julius.  
Svigerbørn og børnebørn.**

Båren ankommer til kirkegårds-  
lågen torsdag den 21. april kl. 17.

Begravelsen finder sted lørdag den  
23. april kl. 14 fra kirkegårdens ka-  
pel.



Fru Signe Schou Jensen, Lindealle 37, Korsør, er i går død 75 år gammel. Fru Jensen havde i lang tid ligget alvorligt syg på Finsensinstituttet.

Hun havde i mange år boet i Korsør, og hun var enke efter styrmand Niels Jensen. Hun havde en stor vennekreds og var vellidt af alle.

Hun efterlader sig fire børn, tre døtre og en søn, som alle er gift.

## Dødsfald

Fru Signe Schou Jensen, Lindeallé 37, Korsør, døde i går på Finseninstitutet i København efter længere tids sygdom. Fruen blev 75 år. Hun var enke efter styrmand Niels Jensen, kabelskibet C. E. Krarup, og havde boet i Korsør i mange år, hvor hun havde fået en stor vennekreds. Fru Schou Jensen var et elskværdigt og behageligt menneske, der altid var parat til at række en hjælpende hånd. Hun efterlader ingen familiemedlemmer i Korsør, idet ægteparrets fire gifte børn bor dels på Sjælland, dels i Jylland. Datteren Bodil Winther-Sørensen bor i Viborg, døtrene Else Kløft og Karen Nurup i Næstved, og sønnen, Julius Schou Jensen, har sit hjem i Kolding.



### Indskriften på gravstenen

Fru Signe Schou Jensen blev i lørdags begravet fra kapellet på Korsør kirkegård. Der var mange mennesker til højtideligheden, og blandt dekorationerne var en smuk hilsen fra sømandskredsen, som hun havde arbejdet meget for, og Kolding toldsteds personale. Efter ønske fra afdøde talte pastor Gunnar Hansen ud fra indskriften på gravstenen over ægtefællen, et citat fra 1. kor., kap. 1, vers 9. Ved graven takkede en svigersøn for deltagelsen.

KAREN MURUP  
PR. ORIGINALEN  
10. NOV. 1954.

**Skifteretsattest**

Det attestere, at boet efter den den 20. april 1966 afdøde  
 enkefru Gravesine Christensen Skov Jensen, Lindeallé 37, Korsør,  
 der hansad i uskiftet bo efter sin den 21. nov. 1951 afdøde  
 ægtefælle styrmænd Niels Peter Wilhelm Martin Hansen Jensen,  
 er overtaget til privat aktie af nedennevnte arving(er)  
 1. Toldragtmester Julius Christian Schou Jensen,  
 Frederik d. II's vej 25, Kolding.  
 2. Fru Karen Schou Murup,  
 Kirsebærvej 20, Næstved.  
 3. Fru Else Skov Kløft,  
 Smøgehøj 10, Næstved.  
 4. Fru Bodil Schou Winther-Sørensen,  
 Sydrøvej 50, Viborg.

Det bemærkes, at arvingerne 1, 3 og 4 har meddelt arving  
 2 fru Karen Schou Murup, Næstved, skiftefuldmagt til at have beets  
 bank- og spærkesætteløsbekræftelser m.v. samt berigtige arvsanmel-  
 delse og arveafgift overfor skifteretten i Korsør.

Skifteretten for Korsør, den 25/4 1966.

stpl + gb 3.- kr.  
tre kroner og tre  
betalt.

K. J. Jensen,  
Skiftesassessor.

KAREN MURUP  
PR. ORIGINALEN  
10. NOV. 1954.

**Skifteretsattest**

Overensstemmende med Embedets Skiftefogers Udvisende attesteres,  
 at Styrmænd Niels Peter Wilhelm Martin Jensen  
 af Korsør  
 afgik ved Døden den 21. november 1951  
 og at Afdødes efterlevende Ægtefælle fru Gravesine Jensen  
 forblev hensiddende i uskiftet Bo efter Afdøde.

Skifteretten for Retstreds Nr. 16, Skraiskov Købstad m. v.,  
 den 1. december 1967.

*K. J. Jensen*

Gebyr	0.50
Stpl.	1.00
+ 1.50	
Een Krigs-	
penalt bte	
IV	





